



## **Ik geef je mijn stem!**

**Tekst: Daphne de Bruin**

**Muziek: Kaori Neus**

1

We laten de woorden  
Waaien langs weiden  
Waar rechte rivieren  
De landtongen scheiden  
Daar spitsen de koeien  
Hun pluizige oren  
En loeien hun antwoord  
In roodbonte koren

2

Zachtjes wiegen wij  
Kleurige zinnen  
Die stromen bij eenzame zielen  
Naar binnen  
Ik laat mijn adem  
Dansen op golven  
Langs jankende katten  
En huilende wolven

### **Refrein**

Ik geef je mijn stem  
Dus leen mij jouw oren  
Ik zing je mijn woorden  
Die jij weer kunt horen  
En stuur mij dan ook jouw stem terug  
Dan vormen de klanken een klinkende brug

4

We laten de stemmen  
Dalen en reizen (rijzen)  
Tussen hutten van hout  
En gouden paleizen  
Langs tenten van stof  
En door torens van steen  
Want de taal die wij zingen  
Die spreekt iedereen

5

Woorden van woede  
Die beuken en strijden  
Die geketende tongen  
Van onmacht bevrijden  
Woorden die kussen  
Knuffelen en strelen  
Waarmee wij pakketjes  
Liefde uitdelen

### **Refrein**

7

We fluisteren ons lied  
Op reis door de nacht  
Waar het suist langs de sterren  
Met onmeetbare kracht  
We knallen de klanken  
als meteorieten  
Die eindeloos lang  
Het luchtruim door schieten

### **8 Bridge**

Ik luister naar de fluister  
Van jouw diepste geheimen  
En laat deze dan op de mijne rijmen  
We vlechten onze woorden  
Tot zinnen die zingen  
Over stille gedachten  
En onnoembare dingen

9

We geven ons lied  
Aan machtige mensen  
en laten de stemmen  
spoken verwensen  
want de kracht van dit lied  
kan ketens verbreken  
de toon kan verbieden  
verbinden en smeken

### **Refrein**

Dan vormen de klanken een klinkende brug 2x